

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No. 1

Vrijdag 13 januari 2023

Meditatie

Stilte

In alle rust reed ik op nieuwjaarsmorgen van Vriezenveen naar Ommen. Dan neem ik altijd de route via Daarle en het Eerderbos. De enige auto die ik die morgen tegenkwam was een ziekenauto, die zich met een slakkengangetje heel voorzichtig voortbewoog.

Wat was het stil, zeker in vergelijking met de voorgaande dagen en zeker in vergelijking met oudejaarsnacht. Toen lieten even heel veel mensen van zich horen. De restanten van die drukte zag ik langs de weg liggen. Twee jongens die de hele nacht hadden doorgefeest hielden elkaar vast op de fiets. Recht blijven rijden, jongens! Hoe druk gaan we ons maken in 2023? En waarover gaan we ons druk maken?

Het lijkt er soms op dat je pas meetelt als je zegt dat je het druk hebt. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij: u zult het wel druk hebben!? Als ik dan zeg dat ik daar zelf de hand in heb en zelf daarbij aan de knoppen kan zitten, merk ik dat mensen dat ongemakkelijk vinden. Zeker als ik zeg: ik zoek de stilte om de drukte aan te kunnen. Stille tijd nemen om eens even de dag die je voor je hebt aan God voor te leggen.

Soms aan de hand van een dagtekst, aangereikt op een scheurkalender, soms een tekst die ik zondags heb 'bepreekt' of wil gaan bespreken. Soms een lied.

Wat wil God mij zeggen, voordat ik het nodige tegen andere mensen meen te moeten gaan zeggen? Moet ik wellicht meer luisteren dan spreken? Hebben die mensen mij misschien iets te zeggen... Pastoraat is nooit eenzijdig.

Even je ogen dicht doen, na je telefoon uit te hebben gezet. Je handen vouwen of ze juist openleggen met de vraag: wat /wie legt U vandaag in mijn handen? En wat kan ik vandaag beter laten liggen?

Als je de tijd neemt om stil te zijn, stil voor God, blijkt hoe langer je dat doet, dat dat iets doet met je energie. Ook ontdek je dat je je energie soms anders moet inzetten.

Je ervaart minder druk en meer ruimte. En tijd wordt zo veel zinvoller en tijdsbesteding ook. Zoek naar een moment om stil te zijn en leg je leven in handen van God, vertrouw op Hem (Psalm 37: 5 in de vertaling 2021), besteed daar je tijd aan in 2023. En als je een liedboek in de buurt hebt, lees dan eens de verzen 1 en 4 van Psalm 62 of google deze Psalm anders.

Doen, want dan lees je wat stilte met je kan doen.

Ds. Wim den Braber

Leesrooster

Za	14 jan.	Jesaja 41:1-7	Zet het beeld met spijkers
Zo	15 jan.	Jesaja 41:8-20	Wees niet bang
Ma	16 jan.	Jesaja 41:21-29	Kijk, daar zijn ze!
Di	17 jan.	Spreuken 17:1-14	Beter droog brood
Wo	18 jan.	Spreuken 17:15-28	Een grote mond
Do	19 jan.	Spreuken 18:1-12	Met andere woorden
Vr	20 jan.	Spreuken 18:13-24	Koester je tong
Za	21 jan.	Psalm 63	Ik ben aan U gehecht
Zo	22 jan.	Matteüs 4:12-17	Schitterend
Ma	23 jan.	Matteüs 4:18-25	Als een lopend vuurtje
Di	24 jan.	Spreuken 19:1-14	Een dwaas dwaalt
Wo	25 jan.	Spreuken 19:15-29	Luister naar raad
Do	26 jan.	Psalm 60	Keer ons lot ten goede
Vr	27 jan.	1 Korintiërs 1:1-9	Verankerd

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	8
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 15 januari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. M.J. Winters-Karels, Ommen
Startdienst Week van Gebed

Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heren: Mw. J. Hofmeijer
Dhr. G. van Keulen
Dhr. W. Schuurman

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. A. Bloemendal, Zwartsluis

Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. E.J. Prins, Daarle

Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel
Gastdames: Mw. M. Hekman
Mw. B. Naarding

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Mw. ds. S. van Kooten

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

9.30 uur: inloop koffie/thee/ranja

10.00 uur: Noaberdienst

Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent
Thema: Zijn dromen bedrog?

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 20 jan. 18.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Nijenhaghen

Vrijdag 20 jan. 19.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Zondag 22 januari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. H. Dorgelo
Volgende week H.A.

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep
Volgende week H.A.

Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. J. Zondag, Linde
Volgende week H.A.

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, m.m.v.
Hardenbergs Christelijk
Mannenkoor
Volgende week H.A.

Organist: Herman Boerman
Ouderling van dienst: Mw. T. Post-Halma
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink
Dhr. R. Robijn

Witharen

10.00 uur: Ds. W. den Braber
Volgende week H.A.

Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 27 jan. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Nijenhaghen

Vrijdag 27 jan. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Bij de diensten

Hervormde gemeente

15 januari Diaconiecollecte: Ondersteuning Gemeenten

Goed toegerust aan de slag. Binnen de Protestantse kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

22 januari Deurcollecte: Missionair werk

Een kerk van betekenis. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

De diaconie

Collecten

15 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Prot. kerk
Ondersteuning gemeenten
en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

22 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Prot. kerk Missionair werk /
Zending

Zondagskind

15 januari: Eva Koster
22 januari: Emmelie Wermink

Kinderoppas

Ommen

15 januari: Doriene Boezelman
Marjon Drost
22 januari: Jennie Dankelman
Sandra Hulsman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ☎ 06 34229526.

Gereformeerde kerk

15 januari Noaberdienst Zijn dromen bedrog?

Deze Noaberdienst staat deze morgen in het teken van Jozef, de dromer, de zoon van Jacob. Spreker in deze dienst is Jan Heijnen uit Kampen, die zichzelf als volgt presenteert: 'Op mijn 22^e ben ik tot geloof gekomen, nadat ik de bewijzen voor het christendom en het atheïsme naast elkaar had gelegd. Ik besepte dat ik niet om God heen kan. Hij bestaat. Niet alleen dat, Hij is ook een persoonlijke God die ons lief heeft. Ik ben geen super-gelovige. Als God er niet was geweest, was ik mijn geloof al lang kwijt geweest. Op verschillende momenten in

mijn leven ben ik opnieuw gaan onderzoeken of God wel bestaat en iedere keer kwam ik tot de conclusie dat Hij er gewoon is. Daar schrijf en vertel ik over'. Voor de kinderen zal er extra aandacht zijn en er is oppas voor de kleinsten. Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja. De dienst begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door de band Timeless uit Ommen. Jong en oud van harte welkom.

Collecten

15 januari

Ommen en Witharen
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: ZWO

22 januari

Ommen en Witharen
1^e collecte: Algemeen Christelijke
Doeleinden
2^e collecte: Kerk
3^e collecte: ZWO

Kinderoppas

Ommen

15 januari: Anne Lotte Heijink
Monique Welink
22 januari: Karin Doldersum
Maartje Herbert

Witharen

15 januari: Jeannet Kelder

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. A.J. Gerrits
Mw. C. Hamhuis-Vos
Mw. J. Zwinselman-Hekman
Mw. J. Veldhuis-Prins
Mw. M.R. Wouda-van Marle
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind
Mw. A.H. Hoogendoorn
Dhr. A. Jolink
Dhr. E.J.C. Schipper
Mw. J.H.M. Deen-v. Lenthe
Mw. G. Steen-Woertink
Mw. W. Veldman-Baarslag
Mw. F. Sikma-Haijema
Dhr. A. Huetink
Dhr. G. van der Louw

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo

✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: J. Hemstede

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Ds. H. Dorgelo heeft vakantie t/m 6 januari.

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: G. van Beesten-van Driessen

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Overleden

Op dinsdag 3 januari is overleden in de leeftijd van 86 jaar dhr. Gerrit Ekkelkamp. Hij woonde met zijn vrouw Alie aan de Baron Van Fridaghstraat. Na een dankdienst voor zijn leven op 10 januari in de Hervormde kerk hebben wij zijn lichaam begraven op de begraafplaats Laarmanshoek. Wij bidden om troost voor zijn vrouw Alie, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en allen die bedroefd zijn om het heengaan van Gerrit.

In een volgend nummer van Kerkvensters zal een kort in memoriam volgen.

Zieken

Deze keer valt er niet zo veel te melden uit de wijk Zuid-Oost. Er zijn mij wel nieuwe ziektegevallen bekend, maar zij willen niet vermeld worden in Kerkvensters. We hopen en bidden wel of de behandelingen baat mogen hebben.

Van jubilea in onze wijk hebben mij geen berichten bereikt die vermeld kunnen worden.

Een hartelijke groet, ds. Hans Tiggelaar

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op 22 januari verleent het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor zijn medewerking aan de morgendienst. Sommige liederen zullen ze als koor meerstemmig zingen, andere liederen worden met de gemeente samen gezongen. Thema van de dienst is de bede van het Onze Vader: 'Uw wil geschiede'. Op 29 januari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Ook dan is er bijzondere muzikale medewerking. We lezen en overdenken 1 Kor. 1: 18-31.

Wel en wee

Naast hen die niet genoemd worden, wensen wij allen die hierboven vermeld worden toe dat ze zich in geloof en hoop verbonden en omgeven weten door een meelevende en meebiddende gemeente.

Huwelijksjubilea

U bent gewend dat ik de huwelijksjubilea hier vermeld, mits het jubilerende bruidspaar dit op prijs stelt. Ik vraag dit altijd even van tevoren. Los daarvan bel ik hen rond de trouwdag en stel voor dit als een mooie aanleiding te zien elkaar weer eens te ontmoeten en samen terug te kijken op de achterliggende huwelijksperiode. De gegevens krijg ik jaarlijks van het Kerkelijk Bureau en schrijf ik aan het begin van het jaar in mijn agenda. Vrijwel altijd gaat dit goed en mocht het niet goed gaan om wat voor reden dan ook: laat het me even weten. Bijna ging het mis met de vermelding van het 40-jarig huwelijk van Roel en Lammy Timmerman-Nijdam. Ik ontdekte het op Facebook... hun huwelijksdatum stond verkeerd in de kerkelijke administratie. Zo zie je maar weer: er kan altijd van alles misgaan. Maar bij deze alsnog: Van harte gefeliciteerd en Gods blijvende zegen wensen we jullie met jullie 40-jarig huwelijk Lammy en Roel!

Doopzondag

Op 5 maart is de eerstvolgende doopzondag. Ouders die hun kind willen laten dopen (uit wijk 1 of 2) worden verzocht dit bij mij te melden. De bedoeling is dat het voorbereidende doopgesprek op dinsdag 21 februari plaatsvindt. De eerstvolgende doopzondag daarna is 30 april.

Pub Quiz

Op 27 januari wordt er weer een Pub Quiz gehouden in De Kern! Deze keer doen er 17 teams mee, totaal 100 mensen. Een spannende en gezellige avond van ontmoeting, waar u ook als publiek van harte welkom bent. Inloop vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur. Welkom!

Petrus in het land

Zaterdag 14 januari om 17.10 uur op NPO 2. De Gereformeerde Kerk van Ommen en Witharen in beeld. De herhaling is op zondagmorgen 15 januari om 08.05 uur ook via NPO 2.

Studieverlof

In januari ben ik nog vanwege studieverlof afwezig. Collega Wim den Braber neemt in dringende gevallen voor mij waar.

World Servants

Gelukkig hebben zich nog enige gemeenteleden gemeld die wel willen helpen met het organiseren van acties, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om een werkvakantie van 3 weken te bekostigen. Ik heb gehoord dat er jongeren zijn die belangstelling hebben om mee te gaan in de zomer van 2024. Hen zal ik uitnodigen voor een informatieavond. Hierbij een oproep aan ouders en anderen om jongeren te wijzen op deze mogelijkheid. Deelnemen aan de werkvakantie staat open voor jongeren van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk, maar ook voor eventuele vrienden al dan niet lid van een kerkgenootschap. Na de informatieavond hoop ik vrij snel van start te kunnen gaan. Voor de zomer zullen al acties gehouden worden, maar de meeste in het volgende seizoen. Deelname staat open voor jongeren die in de zomer van 2024 zo rond de 18 jaar zijn (met besprekbare marge). In een volgende Kerkvensters hoop ik de datum van de informatieavond bekend te kunnen maken.

Ds. K. Jelsma

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Geboorte

Allereerst wil ik beginnen met een hartelijk felicitatie aan het adres van Karla en André Schutte met de geboorte van Madelief Leonore op 16 december. Op het kaartje noemen ze naast de namen van Lucas, Annemijn en Benjamin ook Emma. Een dochter die niet vergeten mag worden. Een dezer dagen merkte ik weer dat we in de kerk wel eens dreigen te vergeten dat een kind dat er mocht zijn, maar niet verbonden werd met ons om het op te voeden, een onvergetelijk kind is. En dan te bedenken hoe belangrijk kinderen zijn in de bijbel.

Dank

Hartelijk dank voor alle goede wensen en attenties uit de wijk met het oog op Kerst en 2023. Dat we voor elkaar een lichtend voorbeeld mogen zijn, zeker als het gaat om duistere plekken en momenten in ons leven. En dat we niet vergeten dat Gods Woord een licht op ons pad is en een lamp voor onze voet. Op nieuwjaarsmorgen in de kerk stonden we stil bij dat zinnetje uit Jesaja 40: Gods Woord houdt eeuwig stand! Fedde Schurer schreef daar een prachtige liedtekst bij die te vinden is in lied 315.

Ds. Wim den Braber



Pastoraal werker

Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Pastoraat Zorgcentra en aanleunwoningen.

Wel en wee

Voor alle familieleden die iemand in Oldenhagen, Nijenhagen, De Hoekstee of 't Vlierhuis hebben wonen, mocht er reden zijn om mij in te schakelen voor een gesprek of om een bezoek te brengen, laat het weten. Ik ontmoet gemeenteleden graag bij hun leven. Want soms ontdek ik dat de vraag om geestelijke verzorging in de eindfase achterwege blijft.

Er zijn op dit moment de nodige zorgen om verschillende bewoners in de Oldenhagen, De Hoekstee en 't Vlierhuis. Oud geworden, kwetsbaar geworden toevertrouwd aan de zorgen van verzorgenden, kinderen en... God.

Dank

Dank tenslotte voor alle goede wensen en attenties die we bezorgd kregen in Vriezenveen. Dat we voor elkaar een lichtend voorbeeld mogen zijn, zeker als het gaat om duistere plekken en momenten in ons leven. En dat we niet vergeten dat Gods Woord een licht op ons pad is en een lamp voor onze voet. Op nieuwjaarsmorgen in de kerk stonden we stil bij dat zinnetje uit Jesaja 40: Gods Woord houdt eeuwig stand! Fedde Schurer schreef daar een prachtige liedtekst bij die te vinden is in lied 315.

Ds. Wim de Braber

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Onverwacht einde

In het vorige kerkblad heeft u al een kort berichtje kunnen lezen dat ik, eerder dan verwacht, ga stoppen als jongerenwerker bij PaKaN! Graag deel ik kort een stukje van het proces van afgelopen tijd.

Al voor de zomer is de vraag uitgezet binnen PaKaN! en binnen de kerk hoe de toekomst er uitziet t.a.v. een jongerenwerker. Met de belangrijkste vraag: 'Wil de kerk door met een jongerenwerker?'. De kerkenraden waren er vrij snel over uit dat men daar wel toekomst in zag. De 2^e vraag was of men dan ook verder wilde met mij. En de vraag daaropvolgend of ik ook nog verder wil in Ommen, en voor mij de belangrijkste vraag of God wil dat ik hier nog verder mag/moet gaan. Ik heb 5,5 jaar geleden duidelijk een roeping mogen ontvangen. Nu was de vraag of deze roeping verlengd zou worden voor een 3^e periode of dat God me ergens anders roept. Met deze vraag loop ik al lange tijd. De laatste maanden kreeg ik de indruk dat God zei dat ik verder mocht gaan kijken. Een predikant ontvangt een beroep uit een andere gemeente, en gaat dan te rade of hij dit beroep moet/mag aannemen of niet. Zelf zit ik ook zo in mijn werk in de kerk, alleen verschil bij jongerenwerkers is dat ze zelf nog moeten solliciteren. Maar principe is voor mij hetzelfde. Zo kwam er pas geleden 'opeens' een vacature voorbij in Hoogeveen. Deze vacature bleef hangen en ik heb een korte brief gestuurd en daaropvolgend heeft een gesprek plaats gevonden. Met als uitkomst dat ze me graag een baan willen aanbieden. Op dat moment zat ik met twee beroepen. Eén uit Ommen en één uit de protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen. Een predikant krijgt 3 weken de tijd, ik 3 dagen, maar in die dagen heb ik vanuit God mogen ervaren dat Hij mij geleid heeft naar Hoogeveen en heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om mijn werk in Ommen los te laten en de nieuwe uitdaging in Hoogeveen aan te pakken. Een keuze die niet direct heel makkelijk was. Ik moet de komende weken écht iets gaan loslaten, wat mij heel dicht aan het hart gaat. Ook zie ik nog zoveel nood dat het loslaten niet makkelijker maakt. Ik hoop dan ook dat PaKaN! spoedig een opvolger gaat vinden en dat meer gemeenteleden hun verantwoording gaan oppakken in het jeugdwerk. Per 1 februari zal ik aan de slag gaan in Hoogeveen. Alles gaat ineens heel snel, maar dit geeft mij de mogelijkheid om daar nog een stuk van het einde van het seizoen mee te kunnen lopen om volgend seizoen vol gas te kunnen meedraaien. Dit betekent wel dat januari in het teken staat van overdracht en afscheid. Komende weken zullen we met elkaar dit nog moeten gaan plannen. Ik had gehoopt de planning nu al te kunnen delen met jullie, maar door de Kerst is dit nog niet rond. We hopen jullie hier over z.s.m. te informeren. Hopelijk zien en spreken we elkaar nog! Deze maand en anders later of elders!

Vriendelijke groet,
Thomas Abbes

PaKaN!



Activiteitenagenda

13 januari N-Joy club 19.00-20.30 nieuwjaarsdisco @De Kern
13 januari 10-er club 19.00 @ De Kern
15 januari Meet en greet na kerktijd @ De Kern
16 januari Catechisatie 19.00 @ De Kern

17 januari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
17 januari Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 @
Lambert van den Berg
18 januari 16+ 19.00 @ De Kern
20 januari Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern
20 januari N-Joy club 19.15 @De Kern
22 januari AtEleven 11.00 @Hervormd Centrum
24 januari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
27 januari N-Joy club 19.15 @De Kern
27 januari 10- er club 19.00 @ De Kern
30 januari Catechisatie 19.00 @ De Kern
31 januari WIKI club 19.00 @ gebouw Irene te Witharen
31 januari Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19.00 @
Lambert van den Berg

Bible Basics

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan is er iets nieuws voor jou! Bible Basics, de voorloper van de 10erDienst! Eén keer per maand willen we de kinderen van groep 7 en 8 van beide kerken uitnodigen voor een programma op de zondagochtend tijdens kerktijd. We beginnen 's ochtends met een ontbijt in het Hervormd Centrum om 09.30 uur. Na het ontbijt gaan we aan de slag met een programma van Bible Basics. Hierbij praten we over de bijbel, waarbij er vanuit verschillende werkvormen en gesprekjes aandacht wordt besteed aan het onderwerp van die dag. We sluiten de ochtend af met wat lekkers en dan kunnen de kinderen na kerktijd opgehaald worden of zelf naar huis fietsen. Bible Basics zal voornamelijk op de eerste zondag van de maand plaatsvinden en is op dezelfde datum als de 10erDienst.

Met Bible Basics proberen we het rugtasje van kinderen verder te vullen. Jonge kinderen komen met een open rugtas. Daar mag en kan van alles in. Als jongeren in de pubertijd komen is hun rugtas vaak al deels dicht. Zij begeven zich meer op het niveau van 'Af en toe doe ik mijn tas open en kijk ik wat erin zit en ga ik onderzoeken wat ik hiervan vind'. Als kerk kunnen we hiervan gebruik maken door meer momenten te creëren om deze rugzak te vullen. Ook willen we de overstap van kindernevendienst naar de 10erDienst kleiner maken. De eerste Bible Basics zal plaatsvinden op 5 februari om 09.30 uur in Gebouw Irene tijdens de Noaberdienst! We starten met ontbijt, neem je zelf iets lekkers mee voor op de broodjes? De verdere data zijn: 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli. Deze data zal Bible Basics in het Hervormd Centrum zijn om 09.30 uur. Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Groetjes,
Nicky van Dijk en Renate Haveman

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente
25-12 Kerststuk Woongroep De Mulert
08-01 Mw. S. Vos-Postma
Dhr. H. Wildeboer

Vinkenbuurt
25-12 Kerststuk Fam. Wildeboer
01-01 Dhr. en mw. Veldman
08-01 Dhr. Kort

Gereformeerde kerk
04-12, Dhr. J. Kleinjan
11-12 Dhr. en mw. De Vries
18-12 Mw. J. Heideman-Voort

Witharen gebouw Irene
11-12 Fam. H. Kroon
18-12 Dhr. Jaspers
25-12 Fam. F. Bruins

Gezamenlijke berichten

Kerstpakketten actie 2022

De inzameling van kerstpakketten in december is ook dit jaar weer geslaagd. We hebben veel pakketten en boodschappentassen mogen ontvangen.

Hieruit hebben we in totaal 22 pakketten samengesteld. Deze pakketten zijn rechtstreeks bezorgd bij adressen die door ambtsdragers of vanuit de gemeente waren doorgegeven. Hartelijk dank allemaal voor het beschikbaar stellen van de pakketten, het doorgeven van adressen en het bezorgen.

De diaconieën

Winnaar Kerstquiz



De Kerstquiz in het Kerstnummer van Kerkvensters is gewonnen door Jasper Baarslag! Hij heeft zijn (lekkere) prijs inmiddels ontvangen en was er heel erg blij mee! Gefeliciteerd Jasper! Goed gedaan!

15-22 januari Week van gebed voor eenheid 2023

Doe goed, zoek recht

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema 'Doe goed, zoek recht' uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en ethnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

Door samen te bidden sluiten we ons aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. Alle samenkomsten in Ommen beginnen om 19.30 uur en u/jij kunt deze bijwonen op:

Maandag 16 januari: Gezamenlijke gebedsdienst
Hervormde en Gereformeerde kerk,
Pand 25
Dinsdag 17 januari: Evangelische Gemeente De Oase
Woensdag 18 januari: RK kerk St Brigitta
Bea de Ruiter en Gerrit Vogelzang



Kerkbalans 2023

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2023 zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Kerkbalans start op 14 januari en eindigt 14 dagen later op 28 januari. Ruim honderd vrijwilligers zijn inmiddels benaderd en gaan in die periode op weg om u een brief te bezorgen met het verzoek om bij te dragen.

Niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons is de kerk van grote waarde. Na enkele lastige coronajaren kunnen we nu weer zonder beperkingen naar de kerk om God en elkaar te ontmoeten. Daar zijn we erg dankbaar voor! Hoog tijd nu om vooruit te kijken en invulling te geven aan de wens om ook in de nabije- en verdere toekomst van betekenis te kunnen zijn voor alle mensen, die zich betrokken weten en onze kerk een warm hart toedragen.

Net als u is ook de kerk geconfronteerd met de enorme prijsstijgingen van de laatste tijd. Met name de gestegen energiekosten springen daarbij in negatieve zin in het oog. Hierdoor is het een grote uitdaging om financieel gezond te blijven. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarbij van groter belang dan ooit tevoren. Daarom vragen we al onze gemeenteleden vanaf 18 jaar goed na te denken wat ze in 2023 willen en kunnen geven voor Kerkbalans. We beseffen dat ieder van ons door de huidige crisis het financieel lastiger heeft gekregen. De één wat meer dan de ander. Het is dan ook goed te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage.

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. De uitkomst daarvan is daarom bepalend of we onze belangrijke taken kunnen blijven vervullen. Mogen we ook in 2023 op u rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters

Opbrengst Poalcollecte 2022

Onder de preekstoel in onze mooie kerk in Ommen staat sinds tijden een uit zwaar eikenhout vervaardigde Poal. Jaarlijks is het een mooie traditie, dat doopouders tijdens de doopdienst in de gelegenheid worden gesteld om een vrijwillige bijdrage in de Poal te deponeren voor een kindvriendelijk doel.

Het College van Diakenen heeft besloten om de opbrengst van 2022 over te maken aan de stichting 'Het vergeten kind' in Utrecht. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat ze leven in probleemgezinnen. Soms is de leefomgeving niet stabiel of zelfs onveilig voor de kinderen. 'Het vergeten kind' zorgt ervoor, dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en een veilige en stabiele plek hebben om te wonen. Dit helpt, dat ze zich van daaruit positief kunnen ontwikkelen.

Recent hebben we de Poal leeggemaakt. De totale opbrengst is € 157,50. Inmiddels is dit bedrag overgemaakt naar de stichting. Alle doopouders die hebben bijgedragen aan deze opbrengst willen we van harte bedanken voor hun gift.

Mocht u rechtstreeks een bedrag willen geven aan dit mooie doel dan kan dat natuurlijk ook op bankrekening NL83RABO0172431484 t.n.v. Stichting het vergeten kind. Nadere informatie kunt u vinden op www.hetvergetenkind.nl. Van harte aanbevelen!

De diaconie

Schenking schilderij

Het CvK heeft onlangs een schilderij geschonken gekregen van dhr. Gernant. Dit schilderij was van zijn moeder geweest en het was haar wens dat het aan de kerk geschonken zou worden. Dhr. Gernant heeft het verscheidene jaren in eigendom gehad en vond het nu de tijd om het aan de Hervormde kerk te schenken.



Het schilderij, dat is geschilderd door kunstschilder Henk Renting (Drenthe), heeft een mooi plekje gekregen in de aanbouw van onze kerk (zie foto).

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, scriba Marie Mijnheer

Van de Ouderencommissie.

Na een onderbreking van drie jaar kon de traditionele kerstviering voor ouderen eindelijk weer doorgang vinden. Op 22 december kwamen ongeveer 50 belangstellenden naar het Hervormd Centrum en onder hen bevonden zich ook bezoekers die voor het eerst een ouderenmiddag meemaakten. De Ouderencommissie is hier heel blij mee. De grote zaal was door medewerkers van het Centrum in kerstsfeer gebracht. Aan deze middag werkte, zoals ook voorheen, het Regio-CBTB Koor o.l.v. mw. Sienke van der Steege mee. Ds. J. Tiggelaar verzorgde de meditatie en er werd een aantal gedichten voorgedragen. Het koor zong mooie liederen en samen met de bezoekers werden ook de liederen die op de liturgie waren afgedrukt gezongen. De aanwezigen kregen in de pauzes koffie of thee aangeboden en daar hoorde natuurlijk een toepasselijke versnapering bij. Een oproep voor iedereen, kom ook eens kijken. Ouderenmiddagen zijn laagdrempelig.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

11-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 79,05	€ 93,95	€ 73,75
18-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 164,77	€ 211,05	€ 83,05
Vinkenbuurt	19,92	23,00	
Kerk Vinkenbuurt	24,00		
24-12	Kerk	Diaconie	Jeugdpastoraat
Ommen	€ 133,04	€ 119,72	€ 127,40
25-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 176,01	€ 189,92	
26-12	Kerk	Diaconie	Bloemenfonds
Ommen	€ 144,30	€ 181,10	€ 186,25
Vinkenbuurt		48,70	
Kerk Vinkenbuurt	48,40		
31-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 75,95	€ 80,20	€ 67,25
01-01	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 22,00	€ 23,40	€ 15,10

Giften

Voor de kerk

€ 5,00 via dhr. A. van der Vegt

€ 10,00 via dhr. G.J. Beniers

€ 10,00 via mw. P. de Jonge

€ 10,00 via mw. A. Koezen

€ 10,00 via ds. H. Tiggelaar

€ 12,00 via mw. I. Grootemarsink

€ 20,00 via dhr. J. Kroon

€ 25,00 via mw. M. Reurink

Voor de kerk Vinkenbuurt

€ 10,00 via mw. Hulst

€ 10,00 via fam. Heusinkveld
€ 20,00 via dhr. en mw. Van den Berg-Hierink

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Gereformeerde kerk, informatie van de diaconie Van 4 naar 3 collecten per 1 januari 2023



Zoals aangekondigd is per 1 januari 2023 het collecteren in de kerk aan de Bouwstraat en in gebouw Irene van 4 naar 3 collecten gegaan. Vanaf deze datum wordt gecollecteerd voor:

- 1^e collecte: Diaconie. Hieronder vallen diaconale doelen, zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als doelen ergens anders ter wereld, algemeen christelijke doeleinden en Kerk in Actie.
- 2^e collecte: Kerk. Hieronder vallen onder andere de kerkelijke gebouwen en het jeugdwerk
- 3^e collecte: ZWO (Zending en Werelddiaconaat). Hieronder vallen Zending, Werelddiaconaat, Kerk in Actie en Evangelisatie.

In gebouw Irene zal duidelijk worden aangegeven welke van de collectes voor de Noaberdiensten is.

In de kerk aan de Bouwstraat is het collecteblok hierop aangepast De aparte deurcollecte voor de kerkelijke gebouwen vervalt, omdat deze vanuit de inkomsten voor de Kerk worden gefinancierd. De zendingsbusjes bij de uitgangen van de gebouwen worden weggehaald, omdat de giften voor zending in de

3e collecte kunnen worden gegeven (ZWO).

De diaconie

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon

Voor een nader te bepalen doel
€ 100,00 via ds. Jelsma

Hartelijk dank

Vorming

Alpha cursus

Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine groep.



Voor wie?

Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe

mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Tijdens Alpha ga je over allerlei onderwerpen in gesprek. Van 'Wie is Jezus?' tot 'Hoe zit het met de kerk?'. Hieronder vind je alle onderwerpen die je bij Alpha bespreekt.

1. Is er meer?
2. Wie is Jezus?
3. Waarom stierf Jezus?
4. Hoe kun je geloven?
5. Bidden: waarom en hoe?
6. De Bijbel lezen: waarom en hoe?
7. Hoe leidt God ons?
8. Introductie op het Alpha-weekend
9. Wie is de Heilige Geest?
10. Wat doet de Heilige Geest?
11. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
12. Hoe nu verder?
13. Hoe kan ik het kwade weerstaan?
14. Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen
15. Geneest God ook nu nog?
16. Hoe zit het met de kerk?

Welkom!

Zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom op Alpha. In januari 2023 willen we graag weer starten met twee Alpha groepen. Eén groep voor jongeren (Youth Alpha) en één voor volwassenen. Deelname aan deze cursus is gratis, voor het Alpha-weekend vragen we wel een kleine bijdrage.

Youth Alpha - zondagavond

De eerste avond is gepland op zondag 29 januari.

Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met: Daan Jansen of Jeroen Visscher.

Alpha voor volwassenen – dinsdagavond

De eerste avond is gepland op dinsdag 31 januari.

Voor vragen en/of opgave kun je contact opnemen met:

Ina Schokker of Jan Vogelzang

Zie ook www.alpha-cursus.nl

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

11 februari Kom-Op-Adem dag 'Opa's en oma's met verlies'

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert een ontmoetingsdag voor opa's en oma's van een overleden



kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken georganiseerd over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor opa's en oma's waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden willen we op zaterdag 11 februari een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen we stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa's en oma's en wat is de invloed daarvan op (familie)relaties?

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. U kunt zich aanmelden via [✉ komopadem@pdcdeherberg.nl](mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl) of [☎ 026-3342225](tel:026-3342225).



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons opzoekt in onze onzekerheid, angst, verdriet en pijn. Dank Hem dat Hij ons, door Jezus, hoop en leven geeft, zelfs dwars door de dood heen.



Laten we bidden dat ons oog en ons hart voor God en elkaar zullen openstaan.



Laten we bidden dat jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar zingeving of verdieping van het geloof, zich zullen aanmelden voor de nieuwe (Youth) Alpha cursus.



Laten we bidden dat veel mensen zullen meedoen met de Week van Gebed (15 - 22 januari) en zullen bidden voor eenheid onder christenen en daardoor verbondenheid met God en met elkaar zullen ervaren.



Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een dak boven ons hoofd, een lekkere maaltijd, enz.



Laten we bidden om Gods wijsheid, leiding en zegen bij de zoektocht naar twee nieuwe predikanten en een jongerenwerker voor beide gemeentes.



Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. Dat er weer voldoende middelen mogen worden opgehaald om het kerkenwerk doorgang te laten vinden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 27 januari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 17 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail:

(Eind-)Redactie Kerkvensters [Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)
[✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

[✉ info@pkn-ommen.nl](mailto:info@pkn-ommen.nl)

Hervormde gemeente

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

[✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl](mailto:commissiebijstand@pkn-ommen.nl)

[✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl](mailto:herv-diaconie@pkn-ommen.nl)

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Overige adressen zie Kerkvensters no. 24 van 2022.

Familieberichten en posters